

**27 september Lutherse Kerk, aanvang 19.30 uur.**

# **500 jaar Luther:**

**lezing door dr. Sabine Hiebsch  
de invloed van de Lutherse traditie in  
Nederland.**



*Dit jaar wordt herdacht en gevierd dat 500 jaar geleden de reformatie van Martin Luther begon. Binnen enkele jaren veranderde Luther van een onbekende monnik in het kleine stadje Wittenberg in een ver buiten de grenzen van Duitsland bekende theoloog. Luthers reformatie veranderde niet alleen het kerkelijke, maar ook het politieke, het maatschappelijke en het culturele landschap van Duitsland. Ook in andere landen werden zijn ideeën spoedig overgenomen. In Nederland bestaan al sinds 450jaar lutherse gemeenten en de invloed van Luther is hier al ruim 500 jaar tastbaar.*

Dr. Sabine Hiebsch studeerde katholieke en protestantse theologie in Parijs, Tübingen, Amsterdam en Bonn. Zij is gespecialiseerd in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het lutheranisme.

Info: Marlies Schulz, [mjaschulz@kpnmail.nl](mailto:mjaschulz@kpnmail.nl) De toegang is gratis.

**Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 aanvang 19.30 uur.**

Bezoek ook:

**Luther en de boekdrukkunst**

vrijdagmiddag 6, 13, 20 en 27 oktober 14:00 -17:00 uur dinsdag 3 oktober  
10:30-12:00 uur Markuskkerk: Hooghout 96, toegang gratis

*Deze expositie neemt u mee langs geschriften, liederen en maaltijden van  
Maarten Luther*