

**Diaconie**

**Nel de Bruin**

Wanneer men in Nederland zich massaal bezig houdt met de voorbereiding voor een kerstbrunch of kerstdiner samen met familie en vrienden, zien veel mensen juist tegen de kerstdagen op omdat zij in een sociaal isolement verkeren. Een derde van onze bevolking is eenzaam, waaronder veel ouderen. Eenzaamheid maakt geen onderscheid tussen man of vrouw, arm of rijk. Iedereen kan er mee te maken krijgen, door welke omstandigheden dan ook. Welkom met Kerst probeert met uw hulp een lichtpuntje te zijn voor hen die zich eenzaam voelen.



## **WELKOM MET KERST**

Eenzaamheid, verdriet, gemis, het kan u zomaar overkomen. Caritas van de parochies Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze, Riel, Ulicoten en de Ledevaertkerk te Chaam c.a. organiseren voor het negende jaar, op dinsdag 26 december (2e Kerstdag) een feestelijke ontmoeting voor u! Warmte, gezelligheid, een kerstdiner uit de keuken van Bij Wijze van Spijzen te Alphen. Verhalenvertelster Peterine Kooijmans, het geheel omlijst met muziek van Rob Rauch en Wim Singerling.

U wordt verwacht in Cultureel Centrum Den Heuvel in Alphen vanaf 11.30 uur. Aan het eind van deze middag (ca. 16.30 uur) gaat u tevreden naar huis. Indien nodig zijn er vrijwilligers voor vervoer. Dankzij een bijdrage van de kerken, gemeenten en particulieren, kost het u niets.

*Maar uw bijdrage na afloop is onmisbaar !*

Pak nu de telefoon: 06 3394 4709/0161-785188 en wij noteren u graag. Mogelijk is het niet voor u bestemd, maar kent u iemand of een gezin. Bemiddel dan even. Mailen kan ook: [bogaard.anna@gmail.com](mailto:bogaard.anna@gmail.com)

**Wel is het voorwaarde, dat deelnemers zich zelf opgeven!**

U kunt tot 22 december aanmelden. Graag uw naam, adres, woonplaats, geboortejaar, m/v (en gezinsleden) en eventueel (rolstoel) vervoer vermelden en u krijgt op volgorde van reservering een uitnodiging thuis. Wij vragen de chauffeurs, gastvrouwen en gastheren zich ook aan te melden.

**Contactpersonen, bezoekdames, kerkgangsters** kent u mensen die zich alleen voelen ...geef hen dat steuntje in de rug om zich aan te melden, zodat zij kunnen genieten van een gezellig samen zijn.